

Sankt Josef på Strandvejen over hovedindgangen



Novene til den hellige Josef 2021

Tekster: Pave Frans, bearbejdet af sr. Gisela Heitz

1. dag – betragtning: Josef giver Jesus et navn

Josef havde modet til at påtage sig rollen som Jesu lovmæssige far, og han gav ham det navn, som englen havde åbenbaret: ”du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.”(Matt 1,21). I Biblen betyder det at give en person eller en ting et navn at skabe en relation, et forhold til denne person eller ting. Sådan gjorde Adam ifølge 1 Mos (jf. 2,19-20):

”Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn”.

Det er en jødisk faders ret at bestemme barnets navn. Denne ret udøver Josef og giver sin guddommelige søn et navn. Et navn han ikke selv havde valgt men var blevet bestemt af Gud – og som indeholder hele sønnens livsprogram: ”for han skal frelse sit folk fra deres synder” – et befrielsesprogram for Gudsfolket. Josef gjorde, som Gud havde sagt til ham: ”Og han gav ham navnet Jesus” (Matt 1,25). Uden tøven accepterede Josef det, Gud forventede af ham – og blev far til Jesus som den, der ”skal frelse sit folk fra deres synder”.

Josefsbønnen

Josefslitani



2. dag – betragtning: Guds godhed i Josef



Josef oplevede, hvordan Jesus voksede op og voksede i visdom dag for dag og fandt nåde hos Gud og mennesker: ”Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker”. (Luk 2,52). Josef lærte Jesus alt det, et barn skal lære, han lærte ham at gå, at spise, at tale ... og han tog Jesus i sine arme, kærtegnede ham. Josef var en far der gør, på samme måde, som Gud havde gjort med folket Israel: ”han løfter barnet op til kinden og bøjer sig ned og giver ham noget at spise” (jf. Hos 11, 3-4). Jesus stolede helt og fuldt på Josef, han forstod, hvad det for et barn betyder at have tillid og i Josef oplevede Jesus Guds barmhjertighed: ”Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. ” (Sl 103, 13).

Josef lærer os, at det at tro på Gud også betyder at tro, at Gud er nær og virker i vores angst, vores skrøbelighed og vores svaghed. Og han lærer os, at vi midt i livets storme ikke behøver at være bange for at overlade styringen til Gud. Nogle gange prøver vi at kontrollere alt, men Gud har et meget større overblik end vi har.

Josefsbønnen

Josefslitani



3.dag – betragtning: **Josef tager imod livet som det er**

Det åndelige liv, som Josef viser os, handler ikke om ”at forklare”, men om ”at tage imod/acceptere”. Når vi accepterer livet som det er, og hvert eneste menneske som det er, når vi forsoner os med virkeligheden som den er, kan vi se en større sammenhæng, en dybere mening. Det bliver som et ekko af Jobs svar til hans kone, som bliver bedt om at gøre oprør mod alt det onde, der sker Job: "Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde." (Job 2,10).

Josef er ikke et passivt tilbagetrukket menneske. Han er en modig og stærk person. Evnen til at acceptere livet som det er, er en af måderne, hvorpå styrken, som er en gave fra Helligånden, viser sig i vores liv. Kun Herren kan give os styrken til at acceptere livet, som det er, og styrken til at give plads til det uventede, det skuffende og det svære.

Josefsbønnen

Josefslitani



4. dag – betragtning: **Uden frygt**

Gud sagde til Josef: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig"! (Matt 1,20). Det synes Gud også at sige til os: "Vær ikke bange, når livet går helt og aldeles anderledes, end du kunne tænke dig det!" Vi må lægge vores vrede og skuffelse til side uden at trække os tilbage i os selv, men kraftfuldt skabe plads til det, vi ikke selv har valgt, og som bare trænger sig på og bliver ved med at være der. Hvis vi lever i overensstemmelse med evangeliet og tager imod livet som det viser sig for os, kan vores liv på en vidunderlig måde blive fornyet. Så betyder det ikke noget, om alt ser ud som om det var gået galt eller at nogle ting ikke kan ændres mere. Gud kan lade blomster spire frem blandt klipperne. Selv hvis vores hjerte fordømmer os, er Gud større end vores hjerte, og han kender alt (jf. 1 Joh 3,20).

Josefsbønnen

Josefslitani



5.dag – betragtning: Om at lytte til sine drømmene

Josef møder Gud i sine drømme. Her taler Gud til Josef, her lytter Josef, her forstår han, hvad han skal gøre. Josef har tre drømme.

I den første drøm hjælper englen Josef med at finde en vej ud af sit alvorlige dilemma: ”Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.” (Matt 1,20). Josefs svar kommer straks: ”Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham” (Matt 1,24). I lydighed overvandt han sit dilemma og reddede Maria.



I den anden drøm beder englen Josef: „Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel” (Matt 2,13). Josef adlød uden tøven og uden at sætte spørgsmålstegn ved de vanskeligheder, han ville støde på: „Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død” (Matt 2,14-15).

I Egypten ventede Josef tålmodigt og tillidsfuldt på at han kunne vende tilbage til sit land. Så kom englens lovede besked i en tredje drøm. Da det guddommelige sendebud havde fortalt ham i en tredje drøm, at de, der ønskede at dræbe barnet, nu var døde og havde beordret ham til at stå op og tage barnet og hans mor og vende tilbage til Israels land (jf. Matt 2, 19 -20) adlød han igen uden tøven: "Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land." (Matt 2,21). Her har man indtryk af, siden Josef ”kom til Israels land”, at fortællingen slutter. Men det gør den ikke – endnu engang skal Josef overvinde sin angst og lytter til sine drømme, hvor han får en åbenbaring om at rejse til Galilæa. (Matt 2, 22). Her bosætter han sig i Nazaret. Josefsbønnen, Josefslitani

6. dag – betragtning: Et menneske med kreativt mod

Selvom det første trin i enhver ægte indre helbredelse er at acceptere sin egen historie, det vil sige at skabe plads i os til det, vi ikke selv har valgt, kræves der stadig en anden vigtig egenskab: kreativt mod. Mod opstår først og fremmest i en vanskelig situation. Når du står over for et problem, kan du enten løbe væk, eller du kan tage fat på det. Nogle gange er det netop vanskeligheder, der bringer ressourcer frem i os, som vi ikke engang troede, vi havde.



Josef er det menneske, som Gud har udvalgt til at stå ved begyndelsen af frelseshistorien. Han er det virkelige "mirakel", hvormed Gud redder barnet og hans mor i en livstruende situation. Himmelen griber ind og stoler på dette menneskes kreative mod. Dette kreative mod ser vi, da Josef, som ved ankomsten til Betlehem leder efter et sted hvor Maria kan føde sin søn, forbereder en stald på marken til Guds søns komme og prøver at gøre det til et så behageligt sted som muligt (jf. Luk 2,6-7). I lyset af den forestående fare der udgår fra Herodes, der vil dræbe barnet, advares Josef igen i en drøm om at beskytte barnet, og derfor organiserer han flugten til Egypten midt om natten (jf. Matt 2,13- 14). Josef er mennesket med det kreative mod i tilsyneladende håbløse situationer.

Josefsbønnen

Josefslitani

7.dag – betragtning: **En særlig værnehelgen for dem der har mistet alt**



Evangeliet beretter ingenting om, hvor længe Maria og Josef og barnet var i Egypten. Men de havde brug for at spise, finde et sted at bo og arbejde. Det kræver ikke meget fantasi at fylde evangeliets tavshed omkring dette emne. Det var Josefs opgave som familiens forsørger at værne om barnet og dets mor og sørge for, at de havde det, de har brug for. Den hellige familie var en flygtningefamilie med særlige problemer som mange af vores brødre og søstre som er migranter og flygtninge. De er, ligesom Josef og

hans lille familie dengang, stadig i dag tvunget til at risikere deres liv på grund af sult og andre livets behov. I denne forstand er den hellige Josef virkelig en særlig beskytter for alle dem, der er nødt til at forlade deres land på grund af krig, had, forfølgelse og elendighed.

I slutningen af alle de scener, hvor Josef spiller en vigtig rolle, bemærker evangeliet, at Josef ”står op, tager barnet og hans mor med sig og gør, hvad Gud har befaleet ham” (jf. Matt 1,24; 2,14.21). Ja, Jesus og Maria, hans mor, er vores tros mest dyrebare skatte.

Josefsbønnen, Josefslitani

8.dag – betragtning: Kærlighed til ”de mindste”

Den voksne Jesus vil en dag sige: "Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig" (Matt 25,40). Derfor: enhver person i nød, enhver fattig person, enhver lidende person, enhver døende person, enhver fremmed, enhver fange, enhver syg person er ”barnet”, som Josef fortsætter med at beskytte. Det er grunden til, at den hellige Josef anråbes som beskytter af de fattige, de trængende, de fordrevne, de udsatte og de døende. Og det er derfor, at kirken ikke kan undgå at elske ”de mindste” på en særlig måde, fordi Jesus elskede dem og personligt identificerede sig med dem. Vi skal lære den samme omsorg og det samme ansvar af Josef: at elske barnet og hans mor; at elske sakramenterne og næstekærlighed; at elske kirken og de fattige. I hver af disse virkeligheder møder vi altid barnet og dets mor.

Josefsbønnen

Josefslitani



9. dag – betragtning: Kærlighedens logik



At være far betyder, at vise barnet vejen ind i livet ved at sætte barnet i stand til at træffe sine egne beslutninger, være fri og blive et selvstændigt og stærkt menneske, der kan udforske muligheder og finde sin egen vej. Måske er det grunden til, at traditionen henvender sig til Josef som far, og tilføjer også det lille tillægsord "kysk". Dette lille ord udtrykker en holdning, der kan beskrives som det modsatte af "besiddende". Kyskhed er frihed fra besiddelse på alle områder af livet. Først når kærlighed er kysk, er det virkelig kærlighed. Kærlighed, der ønsker at besidde, bliver i sidste ende altid farlig, den fængsler og kvæler og gør utilfreds. Gud selv elsker mennesket med kysk kærlighed og giver mennesket frihed til at begå fejl og vælge fra. Kærlighedens logik er altid frihedens logik, og Josef var i stand til at elske med ekstraordinær frihed. Han satte aldrig sig selv i centrum. Han vidste, hvordan han skulle

skabe plads til at Maria og Jesus kunne være centrum i hans liv.

Josefsbønnen, Josefslitani

Pave Frans bøn til den hellige Josef

Hil dig, Frelserens vogter,
Den hellige Jomfru Marias ægtemand.
I din varetægt gav Gud sin enbårne Søn;
til dig satte Maria sin lid;
med dig blev Kristus menneske.
Hellige Josef, vær en far også for os, og vejled os på livets sti.
Opnå for os nåde, barmhjertighed og mod,
og beskyt os mod al ondskab.

Amen.



Litani til den hellige Josef

Josef – Du menneske af kød og blod	Bed for os
Josef – du som drømmer og prøver at forstå	Bed for os
Josef – du som lytter og adlyder	Bed for os
Josef – du som kan give slip på dine egne planer	Bed for os
Josef – du som kan give afkald på dig selv	Bed for os
Josef – du som kan sætte dig på den sidste plads	Bed for os
Josef – du som er lykkelig, når du tænker på Maria	Bed for os
Josef – du som rummer mysteriet ”Maria”	Bed for os
Josef – du som får lov til at gå vejen sammen med Maria	Bed for os
Josef – du som skal gå din vej alene med Gud	Bed for os
Josef – du som træffer beslutninger ved at lytte dig frem	Bed for os
Josef – du som ikke forstår alt og kan acceptere det	Bed for os
Josef – du som glæder dig over dit barn Jesus	Bed for os
Josef – du som lærer Jesus at gå og at tale	Bed for os
Josef – du som bærer dette barns hemmelighed	Bed for os
Josef – du som er tilfreds med at have en plejesøn	Bed for os
Josef – du som arbejder dig træt	Bed for os
Josef – du som overholder sabbatten	Bed for os
Josef – du som oplever fællesskab med Maria, når I taler og tier	Bed for os
Josef – du som oplever Guds nærvær gennem Maria og Jesus	Bed for os
Josef – du som kan vente på tingene med tålmodighed	Bed for os
Josef – du som var helt lille – for at Gud kunne være stor i dit liv	Bed for os
Josef – Du Guds trofaste ven	Bed for os

Kilde ukendt